

Dit is een preek in de serie 'verbinding'. We stonden stil bij Paulus' bekende woorden 'Als ik zwak ben, ben ik sterk' (2 Kor.12:10) en betrokken dat op relaties.
We zongen uit Psalm 149, Opwekking 331, 461, 488, 600, 611 en 625.

De Canadese psychologe en relatietherapeut Sue Johson is bekend van de bestseller *Houd me vast*, maar ze schreef ook vervolgdelen als *Veilig Verbinden*. In deze boeken komen echtparen aan het woord.

Een man zegt dat hij de huidige 'wapenstilstand' met zijn vrouw wel prima vindt. Op aandringen van de therapeut zegt hij nu voor het eerst rechtstreeks tegen zijn vrouw: "Ik wil jou niet binnenlaten, ik heb nog nooit iemand binnen gelaten." Dan breekt hij.

Van een ander echtpaar zegt de man: "Kom alsjeblieft uit je pantserwagen, van je stoomwals. Ik wil geen ondervrager of probleemoplosser, ik wil jou!"

Hier zien we de bekende woorden uit 2 Kor.12 in hun spiegelbeeld: als ik sterk ben, ben ik zwak...

Want zo is het. Al te sterke persoonlijkheden maken een relatie zwak.

Vaak hebben wij een beeld van Paulus dat hij zo'n probleemoplosser in een pantserwagen is, die alles weet. En inderdaad was Paulus niet zomaar iemand. Hij was als geen ander thuis én in de Grieks-Romeinse cultuur én in de bijbel. Hij kon als geen ander die twee werelden met elkaar verenigen.

Toch zagen de Korintiërs het niet zo met hem zitten; ze vonden hem een kleine man die zwak preekte (1 Kor.2:3, 2 Kor.10:10) en ze keken meer uit naar de super apostelen (2 Kor.11:13 e.a.).

Van de weeromstuit had Paulus de neiging om zichzelf te profileren als een sterke man.

Maar dan is er nog iemand anders die hem klein houdt: God zelf. Zodra Paulus zich wilde opblazen, voelde hij een doorn in zijn vlees.

Zo maakt God hem afhankelijk van zijn hemelse kracht.

Afhankelijkheid in plaats van zelfstandigheid – dat is precies de moeite die veel mensen met God hebben. En met elkaar... Wij voelen ons in principe alleen veilig – bij onszelf...

Maar om een goede relatie te krijgen, moet je *niet sterk willen zijn*. Voor een goede relatie is afhankelijkheid nodig, kwetsbaarheid, openheid. Als je dit eenmaal inziet, kun je voorzichtig, met Paulus mee zelfs vreugde scheppen in zwakheid (12:10). Je gaat zien dat je goed functioneert dankzij je zwakte – en niet ondanks je zwakte.

Onze (kerkelijke) wereld gaat kapot aan angst voor zwakheid.

Jezus kwam in zwakheid. Zo kon Hij heel dichtbij ons komen. Middenin ons leven. Tot in onze dood aan toe.

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken. Of misschien iets heel anders.

1. Is er iets in deze Keek wat jou getroffen heeft?
2. God maakt Paulus niet sterk. Hij geeft hem kracht. Wat is het verschil?
3. Verzin eens strategieën waardoor wij onszelf proberen te verheffen (12:7).
4. Als ik toegeef aan mijn emoties, zegt een man, ben ik bang dat mijn vrouw me minder bewondert. Reageer.
5. Wat is het als de voorganger in zwakheid bij de gemeente komt (1 Kor.2:3-5)? Willen wij eigenlijk wel een zwakke voorganger?
6. Hoe zelfstandig zijn sterke mensen in feite? Wanneer ben je echt volmaakt zelfstandig?
7. Voor wie meer wil.
 - a. Komt de doorn in het vlees (12:7) nou van God of van de satan?
 - b. Onderzoek de beide Korinte-brieven op het woord zwakheid. Wat levert dat voor beeld op?